

**LIED VOOR IRENE OP DE WIJS VAN IONALIED: 'OH, THE LIFE OF THE WORLD'
GEZONGEN IN DE AFSCHEIDSDIENST OP 27 SEPTEMBER**

Zij was nog maar een kind, toen stond zij al te preken
Kreeg dat voorbeeld van vader, die was ook dominee
Gaandeweg leerde zij: Ja, dat is ook mijn roeping
God en mensen, daar kan ik wat mee!

Al sinds 2001 is Irene als dominee
Aan de kerk hier verbonden, waardevol en uniek
Er veranderde veel, ook de vorm van de vieringen
Met een beamer en mooie muziek

Ze is heel creatief, speelt met nieuwe ideeën
Zin in Hapjes, Zin in Lopen en ook nog Zin in Beeld
Ziet de mens altijd staan, geeft ons vaak complimenten
Open *mind* als men iets met haar deelt

Ze weet goed wat ze wil, laat niet over zich lopen
Mooie teksten en lied'ren, vaak Iona, Taizé
Voert graag zelf de regie, staat voor inbreng ook open
Mooie combi, zo doen allen mee

In het Zuiden vond zij Ralf als partner voor 't leven
Haar gezin is compleet, ja nu zelfs met een hond
Maar toen kriebelde het, kreeg ineens in de gaten
Dat ze 'in Sittard al best wel lang 'stond'

Toen kwam plots haar bericht, ik verlaat Maas- en Beekdal
Oosterbeek gaat het worden, toen ging alles heel gauw
Maar wij gunnen jou graag nog zo'n mooie gemeente
Wees gelukkig, Gods zegen voor jou!

Tekst: *Willy de Koning*

