



www.hiro.nl

Aan de slag met nieuw elan!

**Visie op gemeente-zijn in de toekomst
voor de protestantse gemeente in de
westelijke mijnstreek**

“Samen Verder”

- Proces om samengaan tussen Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond verder te onderzoeken.

Gedreven door

- afname in ledental en financieën en
- moeite om voldoende vrijwilligers te vinden



Waarom een visie-werkgroep?

- Samengaan tussen SG en GBU lost niet de oorzaak van de afname op ..
 - Er is zorg dat samengaan betrokkenheid verder verkleint ipv vergroot
 - Om een nieuwe gemeente te bouwen is een visie op de toekomst nodig!
- ➔ Besloten om een werkgroep “Visie” in het leven te roepen, die de basis voor verder samengaan moet leggen



Resultaat

- Werkgroep visie heeft een visiestuk gemaakt
- Dit stuk is niet af, maar schetst contouren van ons toekomstige gemeente-zijn
- Deze gemeente-ochtend is bedoeld om u hierover te informeren en naar uw mening te vragen
- Uiteraard is het concept-visiestuk open voor iedereen!





Het visiestuk heet “Aan de slag met nieuw elan!”

“Wij zijn gemeente van Jezus Christus, omdat wij leven met de verhalen uit de Bijbel, omdat we God ontmoeten als we bij elkaar komen in viering en kring en omdat we Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan. We luisteren naar mensen en geven ruimte aan mensen die op zoek zijn. In de visie op de toekomst van onze gemeente zijn drie pijlers van groot belang: ontmoeten, luisteren en omzien.”

De Samenleving

De samenleving is veranderd:

- Het leven is gefragmenteerd, verschillende rollen
- nut van geloven niet meer duidelijk
- geen absolute geloofswaarheden meer
- relativisme
- Individualisme
- grote maatschappelijke en culturele veranderingen



De Westelijke Mijnstreek:

Geografisch verspreid, veelkleurige gemeentes

- Vergrijzing, afnemend ledental en structureel tekort aan financiële middelen
- de relevantie van de kerk in de maatschappij is sterk afgenomen.

**Maar: geen doembeeld, maar een
uitdaging om de kerk opnieuw uit
te vinden!**



Geloofsuitspraken

De basis van onze gemeente zijn een aantal geloofsuitspraken

- *Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zich met mensen verbindt en mensen onderling verbindt.*
- *Vanuit ons geloof zeggen we dat God tot mensen spreekt.*
- *Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zorgzaam is naar mensen toe.*

In het visiestuk worden die verder uitgewerkt

De drie pijlers

We zien 3 belangrijke pijlers waar de gemeente op rust:

Ontmoeten

Luisteren

Omzien



Ontmoeten:

- Vieringen in grote en kleine groepen, ook rond thema's in lezingen en in kringen.
- Zoeken naar mogelijkheden om zonder drempels ruimte en plek te bieden aan ontmoetingen voor gasten en voorbijgangers.



Luisteren:

- Naar God en naar elkaar om elkaars beleving te delen, waarbij ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen.
- Gastvrijheid
- Troost en ondersteuning



Omzien:

- Aandacht voor de schepping en onze naaste.
- Duurzaamheid en rentmeesterschap
- Dienend in de samenleving staan (diaconaat)



AAN DE SLAG MET NIEUW ELAN

- Uitgaan van kwaliteiten en gaven van mensen
- Vanuit betrokkenheid op de maatschappij om ons heen.
- We maken daarbij gebruik van de talenten die er in onze gemeente zijn.
- Enthousiasme !!! Zichtbaarheid!!! Elkaar stimuleren!!!
- Wij dagen elkaar uit om onze verlegenheid rondom ons geloof te overwinnen
- Aan sluiten bij bestaande activiteiten, activiteiten stoppen
- Wanneer we moeten kiezen gaan we voor mensen en niet voor stenen!



Hoe zou het er uit kunnen zien?

Vieringen

- * Minder frequente *grootschalige vieringen* in groot gebouw
- * Tussentijds *kleinschalige vieringen* in een kleine (huis)kring



Communicatie (de wereld om ons heen)

- We willen uitdragen dat we een open en wervende gemeente zijn!
- Moderne middelen benutten
- Mensen actief uitnodigen



Gebouwen

- Voorlopig nog behoefte aan kerkgebouwen met nevenruimtes.
- Vanuit financieel oogpunt is het één voor één afstoten van kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst.
- kleinere kerkjes kunnen een rol blijven vervullen



De inzet van predikanten

- predikant als professionele voorganger betrokken bij de grootschalige vieringen (minder vaak dan nu!)
- predikant heeft aandacht voor pastoraat, m.n. crisispastoraat.
- Vrijwilligers begeleiden en coachen.



Hoe Verder?

- We zijn niet in staat om in detail aan te geven hoe de gemeente er over 5 of 20 jaar uitziet,
- maar we hebben wel getracht om een beeld van de toekomst te schetsen.

We moeten hier instappen samen met de gehele gemeente!!

- Daarbij willen we ons steeds de volgende vragen stellen:
Wat is de kern van ons geloof, waarom zijn we een christelijke geloofsgemeenschap?



Hoe Verder?

- Hoe kunnen we de talenten en passies van mensen beter gebruiken → daar moeten we verder over praten
- Hoe kunnen we die grote en kleine groepen gaan invullen → moet nog bedacht worden
- Hoe gaan we actiever mensen uitnodigen of (beperkte) activiteiten in de wereld om ons heen organiseren?
- Hoe gaan we met anderen samenwerken?
- Wat kunnen we doen om het voor jongeren èn ouderen aantrekkelijker te maken?
- Wat nu al gezamenlijk gebeurt: vieringen, diaconaat, zwo, kringenwerk en dan blijkt dat $1 + 1 = 3!!$



Aan de slag met nieuw elan!

- In onze keuzes beperken we ons tot de belangrijkste dingen, die aansluiten bij onze talenten en onze visie.
- We maken gebruik van alle aanwezige talenten van gemeenteleden om de toekomstige gemeente vorm te geven. Bouwend op onze sterktes, onze talenten, de dingen die we graag en met passie doen, zal er nieuw elan komen.
- We gaan samen verder: pratend, proberend en - niet te vergeten! - biddend zullen we onze weg naar de toekomst gaan.



- Wouter den Dulk, Marnix van Gurp, Nelleke de Kruik, Kees van Luijk, Gery Makkinga, Irene Pluim, Christel Prins, Pier Prins, Joachim Stegink en Bertha Verkerk.