

DE OFFERKIST

In de kindernevendienst van 18 november maakten de kinderen een offerkist. Ze lieten er als rijke man en als arme weduwe muntjes in vallen en speelden daarbij vol enthousiasme trots en schaamte na, passend bij de omvang van het offer.

Intussen hoorden ze het verhaal van Jezus die uitlegt dat de twee dubbeltjes van de weduwe meer waard waren, omdat zij alles gaf waarvan ze moest leven.

Beiden gingen door naar de kindernevendienstwinkel om te merken wat ze

nog konden kopen na hun gift. De arme weduwe moest wel een groot vertrouwen op God hebben. Na de kindernevendienst kwam de offerkist goed van pas voor het collectegeld.

Ralf Smeets