

*Startzondag
in de Johanneskerk*



9 september 2018

Startzondag in de Johanneskerk

De zomer ligt achter ons. De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Binnenkort breekt het kerkelijk winterseizoen aan met vele activiteiten in beide gemeenten. De Startzondag vormt hiervoor de aftrap.

Op 9 september vieren we in een gezamenlijke dienst dat het nieuwe kerkelijk seizoen weer volop van start gaat. We hebben gekozen voor het thema: "Levenslessen delen". Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daarover met elkaar in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden..

De viering begint om 10.00 uur in de Johanneskerk. Voorafgaande is er een gezamenlijk ontbijt. U wordt verzocht hiervoor twee belegde broodjes of boterhammen mee te nemen, zodat we dit ook samen kunnen delen. Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer. Graag voor **maandag 3 september** opgeven bij Caroline Steenwijk of u deelneemt aan het ontbijt en of u vervoer nodig heeft. Dit kan telefonisch: (046) 410 53 43 of per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl

Na de dienst is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee en kunt u kennis maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk.



Iedereen – jong en oud – is van harte welkom

Programma

08.30 uur: Taxiservice voor mensen die vervoer nodig hebben. Ze worden thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.

08.45 uur: Samen ontbijten in de Johanneskerk.

10.00 uur: Viering in de Johanneskerk met als thema "Levenslessen delen". We gaan kijken welke best wel pittige levenslessen Jezus gegeven heeft in Marcus 9, 34 – 9,1

Er is kindernevendienst met als thema "Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt" Marcus 8,36 (Bijbel in Gewone Taal). We gaan in gesprek over wat je wilt hebben en wat echt belangrijk is.

11.00 uur: Koffie/thee/fris in de hal van de kerk

12.30 uur: Einde



Levenslessen

Moed is niet de afwezigheid van angst, maar je angst te voelen en het dan toch doen. Laat je niet leiden door angst, maar ontken je angst ook niet.

Het geluk en succes van een individu is afhankelijk van het geluk en succes van de gemeenschap en vice versa. Vraag je dus eerst af wat je een ander kunt bieden.

Vraag niet: “wat wil ik in mijn leven?”, maar vraag: “wat wil het leven van mij?” In die vraag ligt je bestemming. Doe wat past bij jou en wat jij kunt bieden.

Mensen zijn in wezen goed, beoordeel niemand op zijn daden alleen, maar kijk naar de intenties.

Heb lief. Niemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof. Een mens leert haten, en als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Want liefde is een natuurlijker aspect voor de mens dan haar tegenpool.’

Vergeving ontstaat vanuit liefde en begrip. Het praat gedane zaken niet goed, maar het maakt je vrij van destructieve haat en wrok.

Leef vanuit vertrouwen en geduld. Voor alles is een goede tijd, wat komen moet zal komen.

Dialogo brengt je verder dan discussie. Het gaat niet om elkaar te overtuigen van gelijk, maar om te luisteren naar de verschillen. In de synthese van de verschillen zit de groei.

Nelson Mandela