

Een Open Huis



10 september 2017, 10.00 uur
Startzondag in de Johanneskerk

Komende zondag vieren we in een gezamenlijke dienst dat het nieuwe kerkelijk seizoen weer volop van start gaat. We sluiten graag aan bij het landelijke thema: "Een Open Huis", want we willen als kerkgemeenschap zéker *Een Open Huis* zijn. Een plek waar ruimte is voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, met hun eigen levensverhaal, wensen en verlangens.

Een open huis proberen we ook te zijn voor mensen die niet zo bekend (meer) zijn met onze kerkgemeenschap. Wanneer u/je iemand weet die je gewoon eens een zondag zou willen uitnodigen om mee te komen, gewoon doen op Startzondag!

De viering begint om **10:00 uur** in de Johanneskerk. Na de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Als voorbereidingsgroep hebben we, voor wie wil, nog wat laagdrempelige activiteiten bedacht. Voor koffie, thee en drankjes wordt gezorgd, maar hierbij nog een **extra oproep** om het lekkers samen bij elkaar te brengen. Cake, koek, taart, hartige hapjes, alles is welkom. Als het kan graag even aanmelden via irenepluim@home.nl

Iedereen is van hartelijk welkom!

Het thema van de Startzondag sluit aan bij de landelijke campagne "Kerkproeverij", die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. En *Een Open Huis* zijn is een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen.

Het doel van deze campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel.

Vaak vinden we het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto: wie wil komen is altijd welkom. Maar een *uitnodigende* kerk vraagt om méér. Dat betekent dat we mensen uit onze omgeving die misschien al jaren of nog nooit in de kerk zijn geweest, echt uitnodigen om eens met ons mee te gaan.

uitnodiging



Er zijn veel redenen om dat niet te doen... Geloof is privé, daar val je anderen niet mee lastig; je weet niet precies hóe je iemand moet uitnodigen; iemand kan bedanken voor de uitnodiging of je bent bang voor moeilijke vragen. En wat als er vervolgens heel weinig herkenning in de viering valt te vinden?

De praktijk leert dat het best spannend is om iemand uit te nodigen en ook wel een beetje een 'risico'. Maar, als we de stap niet zetten, dan gebeurt er ook niets. Daarom onderstaand nog een paar tips, die we van de landelijke campagne hebben meegekregen:

- *Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt.*
- *Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar de kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen."*
- *Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje in de brievenbus.*
- *Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zijn'.*

Zien we elkaar zondag?

***We hopen op een hele mooie startviering met elkaar!
Namens de voorbereidingsgroep, Irene Pluim***



Protestantse gemeente
te Sittard-Grevenbicht