

Op 19 mei jongstleden hebben Joke van der Steen en ik, namens de diaconie een bezoekje aan de Engele van Zitterd gebracht . We kregen daar een mooie rondleiding van hun, en dan ga je echt pas beseffen, hoe zeer deze organisatie nodig is in onze stad. Ze verzorgen nu wekelijks zo'n kleine 50 adressen met gezinnen van verschillende samenstellingen. Het zijn vooral gezinnen die nog niet terecht kunnen bij de voedselbank omdat daar een wachttijd van wel acht maanden is.

Men is steeds blij met de inzamelingen die wij steeds houden ,vooral omdat de spontane giften zoals rond de feestdagen, nu een stuk minder zijn geworden.

Men was vooral blij met de soepen die wij laatst ingezameld hadden.

Op advies van de Engele gaan wij nu allerlei tomatenproducten inzamelen. Zoals; gepelde tomaten, tomatenpuree en tomatensaus. Tevens willen we ook kleine potjes of blikjes groetenconserven erbij inzamelen.

Als het U teveel is met sjouwen, dan is een financiële bijdrage ook van harte welkom, dan zullen wij er spullen voor gaan kopen.

De actie duurt 3 weken. Namelijk 5,12 en 19 juni.

Namens de Engele, en de diaconie, danken wij u hartelijk voor uw medewerking. Uw gave komt heel goed terecht.

Met vriendelijke groet van Harm Versluis.