

**APPEL AAN DE ASIEL- EN VLUCHTELINGENPOLITIEK**  
**Oecumenisch vluchtelingenplatform in de Euregio Maas-Rijn (B/D/NL)**

Roermond/Geleen, mei 2016

*Ik zie een vluchteling als een geschenk van wie ik kan leren.  
Ik ben niet bezig met aantallen. Ik kijk mensen aan en vraag naar hun verhaal.  
Dan omhels ik ze en laat ze binnen. Ik ben liever naïef dan kil en berekend.*  
*Paus Franciscus*

Geachte mevrouw/mijnheer,

Twee jaar geleden hebben wij – instellingen en privépersonen verenigd in het bovengenoemde vluchtelingenplatform – een resolutie opgesteld onder de titel:

**“Vluchten is geen misdaad – vluchten is een mensenrecht”.**

Deze heeft – zelfs buiten de Euregio Maas-Rijn – veelvuldig positieve waardering gekregen. Toch zijn de daarin vervatte voorstellen en eisen nog niet eens in een begin van politiek handelen omgezet. Terwijl de toestand van de vluchtelingen sindsdien op dramatische wijze verslechterd is. De politiek verantwoordelijke personen en instellingen in de Europese Unie en haar lidstaten zijn nog ver verwijderd van een gemeenschappelijke strategie tot verbetering van de toestand van de vluchtelingen. Er heerst grote onenigheid en strijd. Daarnaast spelen op alle niveaus ondoorzichtige en tegengestelde belangen bij de politieke processen en besluiten binnen partijen en commissies. Vandaar dat wij grote zorgen en twijfels hebben over de voortgang van de politieke processen. In het bijgevoegde **Euregio-appel** formuleren wij opnieuw onze standpunten, mede ook ingegeven door de ontwikkelingen na het verschijnen van de bovengenoemde resolutie uit 2014.

Wij verzoeken u hierbij nadrukkelijk, u open te stellen voor onze argumenten en deze binnen uw invloedssfeer om te zetten in politiek handelen. Zonder een consequente, op het welzijn van de vluchtelingen gericht oplossing worden wij niet alleen steeds meer schuldig aan hun ellende, maar dragen ook nog bij aan een verdere destabilisatie van de Europese Unie en haar lidstaten.

Laat ons gemeenschappelijk werken aan een open samenleving waarin ook ruimte is voor mensen wier leven bedreigd is en die geen toekomstperspectief hebben.

Wij hopen dat u onze wens in deze wilt aanvaarden en deze energiek wilt ondersteunen en bevorderen.

Op vrijdag 3 juni willen we in een Euregionale Oecumenische gebedsdienst in Woord en Gebed stil staan bij deze immense mondiale problematiek. Om 18.00uur bent u allen van harte uitgenodigd in de St. Peterskirche, Peterskirchhof, 56062 Aachen. Na afloop zal het Appel uitgereikt worden.

Met vriendelijke groet,

Jens Sannig, Superintendent Ev. Kirchenkreis Jülich, e-mail: jens.sannig@ekir.de  
Christine Treichel, Dominee in Malmedy (VPKB) e-mail: ev.pfarramt@skynet.be  
Hub Vossen, aalmoezenier van Sociale Werken/stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond, e-mail: hubvossendks@gmail.com

**Bijlagen:** Resolutie “Vluchten is geen misdaad. Vluchten is een mensenrecht.” (2014)  
Appel aan de asiel-en vluchtelingenpolitiek (2016)